

# 75 % hundelort!

*Af Susan Hansen, Ulvedalen*



De danser, de hyl, de hopper, de er fuldstændig gale! 10 siberian husky venter på at blive spændt foran ATV'en, der er gjort klar. Én efter én bliver de flyttet fra stake-ouden til skaglen, der ligger på jorden foran en ATV, der igen er spændt fast til en stolpe. Stolpen svajer, hver gang en hund rykker frem i skaglen. Leadhundene – de forreste hunde – er sat fast på skaglen, som de holder stram. Efterhånden som skaglen fyldes op med de vanvittige hunde, fortættes luften omkring ekvipagen. Hundene er mere end klar, de to mushere ser efter, om alt er, som det skal være – sætter sig på vognen, løsner linen, der holder hunde og vogn tilbage, og som en raket, der affyres fra sin affyringsrampe, suser hunde, vogn og mushere af sted ud over marken og ind i skoven!!!

## Kl. 5.....

Vækkeuret kimer, det er lørdag morgen, og endnu en træningsweekend tager sin begyndelse. Fra hundegården får vækkeuret akkompagnement – 18 hylende siberians hilser morgenen velkommen!

Opgaverne i huset er fordelt – Susan er "udemand" og går i gang i hundegårdene, får luftet hundene, gjort rent og set efter, om alle hunde har det godt. Bo, der er "indemand", går i gang med at pakke de sidste ting i bilen: Vandskåle – Tjek! Foder – Tjek! Seler og skagler – Tjek! Håndklæde og hundesokker – Tjek! Og ikke mindst at sørge for, at morgenkurven med kaffe og morgenmad kommer med. Rutiner, der er så indarbejdet, at tingene bare "kører". Hundene, der kender rutinerne, ved godt, at det ikke bare er almindelig hverdag. De ved godt, at de lige om lidt skal ud i deres hundebokse på ladet af en Peugeot Boxer.

## Narkomani!

"Man bliver afhængig!" er en af de mange sætninger, vi for 12 år siden støder på, da den første siberian husky flytter ind.

Hvad er det, man bliver afhængig af? I forbindelse med et filmprojekt er vi blevet stillet over for at besvare dette spørgsmål, og det er gået op for os, at der ikke findes et entydigt svar på dette. En stor del af vores slædehundeliv består af praktiske opgaver: gøre rent efter hundene, indsamle store mængder hundelort flere gange om dagen, bekymringer, når en hund viser svaghedstegn eller bare ikke trives, træningsforhold med en masse begrænsninger, et hjem, der mest af alt minder om en genbrugsplads, en vennekreds, der skrumper, en familie, der undrer sig og sidst men ikke mindst økonomiske prioriteringer, der tager sit afsæt i hundene: Hundene først og vi til sidst! Giver vi



afkald på noget? NEJ!! Det gør vi ikke. Vi opfatter ikke, at vi i valg af slædehundelivet lider afsavn. Vi får så meget tilbage i arbejdet med hundene, og det er netop *DET*, der kan være svært at sætte ord på. Hvad er så *DET*?

## Det er *DET*!!

Hundene suser ud af skovvejen, alle 10 hunde lægger sig frem i selen, ørerne ligger ned, og alle er fokuserede. På den første kommando, "Veeeenstra", reagerer de to første hunde – leadhundene, de bagerste følger med, og som een stor organisme lægger spandet sig ind i kurven og glider igennem svinget - de arbejder!! For os!!



Det er så smukt at få lov at opleve og være en del af. Hundene er født til at løbe, det ligger i generne og i huskyens historie – "Born to run". Dette er vores mantra!

Det, som vi oplever, er, at vi giver hundene *DET*, som de er skabt til, og vi er en del af *DET* – det er stort!

Den følelse, vi har i kroppen, når vi kommer hjem efter en dag med hundene i skoven eller på fjeldet, er netop følelsen af *DET* – på anden måde kan det nok ikke forklares!

## Balsam for sjælen

Det damper fra hundene, de er trætte, glade og tilfredse. De er netop kommet hjem fra endnu en træningstur og venter på skålene med vand. De ved, at de kommer, de ved, at der bliver givet massage, og at der venter en velfortjent godbid. Rutinerne er de samme hver gang – det giver tryghed!



Alle hundene går igennem, poterne tjekkes, for- og bagben strækkes, og ryggen kontrolleres! De nyder det – vi nyder det! Hver hund sin specielle kontakt. Og ja, man kan godt have et særligt tæt forhold til hver og én af de 18 hunde!

## 75 % hundelort

På samme måde, som man investerer i aktier eller sætter penge i banken, ja på helt samme måde investerer vi i hundene. De "75 %

hundelort" som er det udtryk, vi ofte anvender for at beskrive de praktiske gøremål med hundene, giver mange gange tilbage. Renten er høj, og vi høster udbyttet i samværet med hundene, og når vi arbejder med dem!

Good mushing!!!



All Photos by Ulvedalen ©